

## Et usædvanligt hjælpsomt menneske er gået bort.

Et telefonopkald med budskabet om Axel Karlshøjs død, får mange tanker og minder til at passere revy. Vi er mange der gennem et langt liv har lært Axel at kende gennem skole, kirke. Men også landbrug som fyldte hele Axels fysiske dagligdag.

Syd Stevns Friskole, som dengang lå i Boestofte, var rammen om vores fælles børneskole. Friskolen i Boestofte var i alle årene tæt knyttet til først Stevns Frikirke, senere Valgmenighed. I vores skoletid, følte vi alle denne samhørighed mellem skole og kirke. Ikke mindst gennem vores lærer par, Eva og Peter Olesen, for hvem den frie skole og kirke var et omdrejningspunkt der ikke kunne rokkes ved.

Efter endt skoletid så vi ikke meget til hinanden, men da vi fik skolesøgende børn, opstod tanken, at bygge skole, det blev Friskolen i Rødvig. Axel blev en del af den proces, og næste generation kom derfor til at følges i grundskolen sammen, en skole som helt og fuldt levede op til sit værdigrundlag på den tid, en Grundtvig – Koldsk Friskole.

Efter tiden med skolebyggeri, og skolegang for vores børn, kom tiden, hvor vi mødtes omkring arbejdet i Stevns Valgmenighed. Axel Karlshøj var allerede en del af bestyrelsen, da jeg kom ind. Her ved sin død var Axel stadig aktiv i bestyrelsen, det er dermed mere end 30 års indsats der sluttede i tirsdags.

Uden for skole og kirke har Axel også sat sit aftryk. Mången en forening, hvor en frivillig arbejdsindsats var nødvendig, trak han sit læs. På "Fodgaard" i Lyderslev, hvor Axel drev sit landbrug, står endnu en pavillon, der vidner om hans interesse for børn og unge. 4H var her hjemmehørende med en stor gruppe børn, der dyrkede deres haver, lærte om dyrs pasning, og deltog i Bregentved børne dyrskue.

Som person vil vi huske Axel Karlshøj som et usædvanligt pålideligt, trofast og pligtopfyldende menneske. Axel var dertil meget behagelig at være sammen med. Hans indsats sættes yderligere i relief, når vi husker den fysiske begrænsning sygdom gennem mange år skabte.

Ære være Axel Karlshøjs minde

Hans Dalgaard.